



Protestantse
Kerk

Nieuw Amsterdam-Veenoord

Zondag 7 april 2024

Voorganger: dhr. B. Vastenburg
Organist: mevr. Willy Misker

Wit

*Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven
van sprankelend water, het Licht
als een stralende dageraad*

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 121:1,2 en 3 (**staande**)

*Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.*

*Uw wankelen voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.*

*De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.*

Bemoediging en groet

Zingen

Psalm 121 : 4 (staande)

*De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.*

Inleiding op de dienst

Zingen

lied 1001: 2 en 3

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.*

*Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.*

Kyrie Lied 300b (wisselzang voorganger zingt de teksten en gemeente zingt Heer Ontferm U)

*God van ons leven, open ons hart
en maak het zo | wijd als de | wereld
waarover wij | roepen als voor ons- | zelf: **Heer, ontferm u!***

*Over het onschuldige bloed op aarde
van alle ver- / moorden en alle ver- / minkten,
de slachtoffers van / haat en ver- / raad:
Heer, ontferm u!*

*Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden ge- / boren in / oorlogsrumoer,
in armoede, / honger en / dorst:
Heer, ontferm u!*

*Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, / eenzame / zielen,
geschonden naar / lichaam en / geest:
Heer, ontferm u!*

*Over degenen die worden vervolgd,
die worden ver- / nederd en geklei- / neerd,
en die men be- / lastert en / schendt:
Heer, ontferm u!*

*Over de mensen die worden vergeten,
door niemand ge- / acht of ge- / borgen,
die te ge- / ring zijn om * te ge- / denken:
Heer, ontferm u!*

*Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie / bang zijn om te / sterven,
en over ons- / zelf in het * uur van de / dood:
Heer, ontferm u!*

Glorialied

lied 650: 2,3,4

*Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.*

*Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.*

*Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.*

Zondagsgebed

Lezen uit de Bijbel

Lezen: Lucas 24: 13-16

Zingen: lied 321: 6

*Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.*

Lezen: Lucas 24: 17-24

Zingen: lied 942: 2

*Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?*

Lezen: Lucas 24: 25-28

Zingen: lied 646: 1 en 2

*De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.*

*Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.*

Lezen: Lucas 24: 29-35

Zingen: lied 646: 3 en 4
*De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!*

*Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.*

Lezen: Ook deze hardheid zal ophouden (Anne Frank)

Luisterlied

Overweging

Zingen: lied 362: 2 en 3

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.*

*Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.*

Gebeden

Bidden wij onze voorbeden en sluiten we af met te luisteren naar het **gezongen** onze vader

Collecte: 1^e. Diaconie
2^e. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: 910: 1 en 4

*Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.*

*Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.*

Zegenbede

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Mw. H. Ellen-Akkerman, Schooldijk, is opgenomen in het Saxenburgh ziekenhuis in Hardenberg.

Het leven houdt niet altijd gelijke tred met de seizoenen. De natuur laat steeds meer de lente zien. Het voorjaar als de hoop die doorbreekt. Maar dat kan in tegenstelling zijn tot hoe je je voelt of zo heel anders zijn dan je lichaam dat het laat afweten of de vraag hoe het nu verder moet. Laten we elkaar vasthouden en bemoedigen om tot steun te zijn als de ander even niet verder kan. Ik neem nog een keer een gebed uit de 40-dagenkalender om God aan te roepen daar waar wij geen woorden meer hebben:

*God, wees bij ons
als wij heen en weer geslingerd worden
tussen hoop en wanhoop,
tussen vreugde en verdriet.*

*Houd ons vast
als mensen ons loslaten,
als wij onszelf tegenvallen.*

*Laat ons merken hoe U met ons meegaat
op de meest duistere momenten.*

Amen

Open inloop

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar!

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: ?

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 12 april is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 14 april

Voorganger: G.W. van Vliet
Organist: mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie
 2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?

Cabaret-muziek-bijbelstudie-voorstelling van Jan Jaap Wubs

Op zondag 21 april 2024, om 15.00 uur in de Zuiderkerk.

In 'Wat Zullen Wij Dan Van Deze Dingen Zeggen?' is de apostel Paulus de sleutelfiguur, en daarmee staat de goede boodschap over Jezus centraal. Want daar was het Paulus immers allemaal om te doen? Jan Jaap wil het er graag 'even met je over hebben'. Het gaat niet alleen over belangrijke momenten uit het leven van Paulus, of de brieven die hij schreef. Ja, dat óók. Maar daarnaast vindt Jan Jaap er zelf nog wel wat van.

Verder haalt hij er in deze theatrale Bijbelstudie wat andere vakken bij, met zijstapjes naar literatuur, natuurkunde en wiskunde. En natuúrljik is er muziek, in de vorm van elf nieuwe liedjes, met kamerbreed cabaret, gedragen verstillng en alles daar tussenin.

Geboren en getogen op de Groninger klei, is de oerdegelijke 'no nonsense'-mentaliteit Jan Jaap van nature niet vreemd. Denken voor je iets zegt en niet in tien woorden als het ook in twee kan.

Maar als hij eenmaal ergens over heeft nagedacht, en iets heeft ontdekt dat hij wil delen, kun je gerust even achterover gaan zitten. Jan Jaap maakt je graag deelgenoot van zijn nuchtere hersenkronkels, met waar mogelijk een knipoog; humor betekent immers niet dat je 't niet meent?

Jan Jaap combineert muziek en theater met een open Bijbel en neemt je graag mee op een (hernieuwde) ontdekkingstocht.

“Ik vind het tof om met de combinatie van kleinkunst en een open Bijbel te mogen spelen. Theater is een mooi instrument om een boodschap over te brengen - en een fijne setting om aan te voelen of iets landt bij de mensen.”

U allen bent van harte welkom.

Wil u gebruik maken van de autodienst, neem dan contact op met:
mevr. Hilly Lanjouw 0591 552560.